



# Tee-Time

april 2007 nr. 144

**A.G.V. Shell,  
geassocieerd met de  
NGF (no. 910)**

**Tee-Time is het  
informatiebulletin voor  
A.G.V. Shell-leden**

*Redactie en lay-out:  
Julia de Vries*

*Met bijdragen van:  
Erik Trommelen  
Erik Jan Scholten  
Ria, Wim Huysen  
Ingrid Duran  
Ria Kil  
Ton en Gerda Hogenis*

**Redactie-adres:**  
*Smaragd 162  
1625RL Hoorn  
telefoon: 0229-279015  
e-mail: julia.devries@Kraton.com*  
**Secretariaat:**  
*Paula van Schaik  
telefoon: 036-5222810  
e-mail: AGV-sec@xs4all.nl*

**Deadline Tee-Time Nr. 145  
10 mei 2007**

*Uw verslagen, reisverhalen,  
overzichten, avonturen, roddels,  
kortom: uw kopij is van harte  
welkom bij de redactie.*

## From Out of Bounds

### *Donovan Tillicoat.*

Dat was de naam op de tas. Als je je eigen naam op je tas draagt ben je in mijn ogen een verwaande kwast of je kan gewoon heel goed golfen. De kleding van onze 'vriend' Tillicoat flirtte hevig met mijn "verwaande kwast" versie. Het speelt zich allemaal af op de Doha Golf Club in Qatar.

Qatar is in 1971 door de Britten "teruggegeven" aan het "volk", dwz aan de Emir en zijn buitengewoon uitgebreide familie. In 1995 brengt de opvolger en huidige Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani een tsunami aan vrijheden, althans nieuw voor die regio, te weten stemrecht voor vrouwen en een pad richting democratie. Vervolgens vindt er een economische wederopstanding plaats die zijn weerga niet kent – alleen Dubai is hierin de ovetreffende trap. De in rijke mate aanwezige gas en olie wordt in 1974 eigendom van de staat, terwijl in 1996 gas uit de drie grootste reserves wordt geëxporteerd. De bijbehorende inkomsten vinden hun weg in een adembenemende groei. De skyline groeit, er is geen straat zonder een hijskraan, terwijl koude lucht (airco) en groen (gras) moeiteloos het gevecht met de woestijn winnen. Dat is de situatie die we aantreffen als we een week van werk, in combinatie met wat vrije tijd, in Doha Qatar doormaken.

Tillicoat draag zeker geen burka, hij houdt veel meer van felle kleren. Een fel geelgroene lange broek in combinatie met een zeer modieus verantwoorde polo van dezelfde kleur met een bijna burberry ruitjes motief. De broek hangt een beetje laag op de heupen, wat de nonchalante tred volledig versterkt en dus het geheel een vloeiend uitgebalanceerde eenheid maakt in het groen van de woestijn.

Burka's zijn vooral zwart, enkel door vrouwen gedragen.' 'It is a men's world', maar wel in witte jurken. Het lijkt een samenleving die de traditionele culturele waardigheden, geworteld door een lange "stammen" history, en de westerse invloeden, die blijkbaar hand in hand met welvaart binnenwandelen, tracht te verbinden. Maar eerlijk is eerlijk, Noord, Oost, West en Zuid loopt gebroederlijk door elkaar en men heeft het ook goed voor elkaar. Men paradeert op de Al Corniche promenade en de City Centre shopping mall, zeven keer de Amsterdamse Bijenkorf, heeft zelfs een ijsbaan, en waarom ook niet. Kortom, de blik is vooruit gericht, waarbij samenwerken en kwaliteit hoog op de agenda is gekomen.

De agenda van Tillicoat is vrij beperkt. Zijn doel is de vlag en vooral het gaatje eronder. Zijn drives zijn adembenemend recht,et

tempo van de swing klopt als een zwerende vinger en zijn korte spel is bedreigend nauwkeurig, zelfs de vlag wappert spontaan de andere kant op. Tillicoot zucht en gaat gebukt onder het spel van zijn flightgenoten. Het lijkt alsof hij zijn best doet om zijn gevoelens in bedwang te houden, maar non verbaal gaat het hele register open. Hij gaat zelfs op momenten het gevecht met mij aan. Mijn brilante put over 20 meter eindigde op 30 cm van de hole. Hij lanceerde zijn put over eenzelfde afstand tot 20 cm van diezelfde hole. Zijn mondhoek trok omhoog, maar de grijns bleef uit.

Als je met zoveel gas onder je kont, zulke extravagante ontwerpen uit het zand weet te trekken, vraag ik me als Nederlander toch wel af waarom Slochteren ons niet kan verlossen van de aardappel-jus-en-spruitjes-doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg mentaliteit. We zullen de middelen wel hard nodig hebben om dijken te verhogen in plaats van gebouwen. Weinig sexy, maar wel verdomd nuttig.

Wie ook weinig sexy is; is die Tillicoot. Hij haalt het bloed onder je nagels vandaan, zelfs als hij zich wel gedraagt. Hij golft als een god en gedraagt zich evenzo. Donovan Tillicoot is twaalf jaar. Dat snotjoch zou je toch een enorme dreun voor z'n harses willen geven. Maar als hij over tien jaar de Masters wint, zal ik hem wellicht heel anders herinneren.

Veel genoeg met het leukste spelletje dat er is.

*Erik Trommelen.*

## Coaching van beginnende golfers

**H**et behalen van het GVB is slechts het begin van het ontwikkelingstraject van een golfer. Binnen de Trainingscommissie is nagegaan hoe we de overgang van (aspirant-) GVB-er naar golfer zo makkelijk en spoedig mogelijk kunnen laten verlopen. Om dat te bereiken zullen nieuwe spelers in verschillende stadia van dit leertraject gecoacht worden door ervaren golfers.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de beginners die nog geen GVB hebben (maar wel baanpermissie voor de Abcoude baan) en de mensen die net hun GVB behaald hebben.

Voor de beginnende golfers die bezig zijn met lessen voor het GVB zal voor iedere lesgroep een rondje Abcoudebaan georganiseerd worden onder begeleiding van een ervaren golfer. Deze coach zal tijdens de 9 holes ronde aanwijzingen geven ten aanzien van etiquette, tempo, gedrag rondom de green, efficiënte speelvolgorde maar ook course management ("Je kunt hier beter je bal eerst terug op de fairway spelen") etc. etc. Dit zal tijdens de ZAC avond plaatsvinden.

Voor de mensen die pas hun GVB behaald hebben is een soortgelijke coaching opgezet. In het kort komt het erop neer dat de GVB-er gedurende 3 à 5 ZAC-avonden ingedeeld wordt in een flight met een coach (elke keer een andere coach). De coach begeleidt de GVB-er actief en geeft advies en corrigeert waar nodig. Het gaat hierbij om dezelfde zaken als bij de GVB-leerlingen. Uiteraard is het bevorderen van de doorstroming in de baan een belangrijk onderdeel hiervan. Deze rondes vinden op de Bullewijk- danwel Holendrechtbaan plaats. Vanzelfsprekend behoren adviezen omtrent de swingtechniek niet tot het werkveld van de coach; dat blijft voorbehouden aan de golfpro's.

De beoogde coaches zijn inmiddels door de TC benaderd en bereid gevonden deze rol op zich te nemen.

Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij de TC;  
**Erik Jan Scholten, erikjan.scholten@kraton.com**

## *Wist U Dat*

- We intussen de ledenvergadering weer achter de rug hebben
- De regelavond dit jaar door Graham en Peter wordt gegeven
- omdat Jan op 26 april bezet is
- of was het toch op 16 april....
- Wij meer incidenten moeten krijgen
- of tenminste toch melden
- omdat anders de ARBO-statistieken niet meer kloppen.
- Dat Jan de mopjesbeurt van Erik heeft overgenomen.
- De ZAC ook weer “loopt”
- o.a. met de matchplay “nieuwe stijl”
- met een dun bezette eerste ronde
- Ico de Wake-Up trofee heeft gewonnen in Tilburg
- en dat hij dus voorlopig niet meer te laat komt.
- Er op de tiende van Prise d’Eau alweer geen neut stond
- ondanks dat er speciaal iemand was aangesteld om dat te controleren
- Maar misschien lag het er toch aan dat het (alweer) een stralende dag was daar in Tilburg.
- Wij alweer vol verlangen uitzien naar de volgende: Spaarnwoude....

*PeeWee*

## **GOLF VERHALEN**

*(Hopelijk een nieuwe rubriek!)*

### **Abc “Stukje”**

Op 19<sup>e</sup> hole van de eerste avond van de ZAC competitie zaten we te praten met de redactie van de Tee Time. Hier vertelde wij, Ria en Wim Huysen, dat we een weekje naar een golf clinic van Pin High in Tunesië waren geweest. Alles om in het nieuwe seizoen ons golf pijl een “stukje” te verbeteren.

Dit was gelijk de aanleiding om ons te vragen om een stukje voor de TeeTime te schrijven.

Wat ik ook direct op de achterkant van een kassa bon heb gedaan.... maar dat was nou ook niet de bedoeling! Hier volgt ons verhaal.

Wij vertrokken zaterdag middag en waren zo rond 15.00 uur op de luchthaven van Tunis aangekomen. Het duurde meer dan een uur om stukje voor stukje door de paspoort controle te

komen. Het ging zo traag dat zelfs de Tunesiër zich ergerde.

Het laatste stukje van onze reis naar het Sheraton resort duurde een uur, waarna wij ons installeerde. De volgende morgen zondag gingen we een stukje met een pendelbusje van het resort naar de golf baan.

Daar werden we door de pro Jhon Wilkingson van 9.00 tot 11.00 uur stukje voor stukje bijgepraat en bijgeschaafd. S’middags liepen we 18 holes en dat 5 dagen achtereen. Het was behoorlijk koud. zo’n 10 graden met een straffe wind van uit zee, het leek wel 5 graden!! S’avonds leek het wel of je de hele dag met een harde wind op zee had gezeten en alle deelnemers hadden een vuurrood gezicht. (jammer, geen foto!)

Vrijdag waren we vrij en zijn naar de bazaar in Naboel geweest. Maar het mooiste was de lokale groente markt welke wat achteraf gelegen was en waar geen toeristen waren.

Zaterdag van vertrek stonden we 4.00 uur op en we vertrokken om 5.00 uur met de bus naar het vlieg veld waar we om 6.00 uur aankwamen en de balie pas om 7.00 uur bemand werd. Terwijl we een vlucht van 8.00 uur hadden.

Het wachten voor de balie is op zich ook een spel want dan zie je mensen een stukje voor stukje voor dringen om maar voor aan te staan zonder dat je geholpen kan worden. Maar een paar Amsterdammers laten zich niet zo gouw een stukje naar achteren plaatsen.

Wat we van de pro geleerd hebben is dat het laatste stukje dat de bal moet afleggen om in de hole te vallen het belangrijkste stukje is van het golf spel!

*Ria en Wim Huysen*

### **Alsof we er nooit genoeg van krijgen .....**

Via onze huisbankier Rabobank zagen we dat we ons konden aanmelden bij golfkring Het Rijk om zodoende kortingen te krijgen op de greenfee. Tot onze verbazing werden we meteen uitgenodigd om ons op te geven voor een wedstrijd op het Rijk van Nijmegen.

Omdat we via Shell mooie herinneringen hebben aan deze baan en we hem dit jaar niet aandoen, besloten we ons in te schrijven. Het werd onze eerste wedstrijd zonder ‘jullie’ in de buurt en ik vond dat wel een beetje eng. Op zaterdag 31 maart vertrokken we om half acht van huis (het lijkt wel werken zeiden we tegen elkaar). We hadden starttijden in de tweede (Haris) en derde (ik) flight. Na de vriendelijke ontvangst aan de receptie (waar Haris meteen al een van zijn flightgenoten ontmoette) en een korte rondgang in het verleidelijke winkeltje (nee, niets gekocht),

dronken we een kopje koffie in de birdiezaal. Daar waren of kwamen nog wat andere deelnemers, maar behalve een algemene groet bleef iedereen een beetje op zichzelf.

Na wat inslaan op de driving range vertrokken we naar de eerste hole van de Groesbeekse baan (jullie weten wel). Daar startte net de eerste flight en ontmoetten wij onze flightgenoten. Haris speelde met Tijn (van Martijn begreep ik later) en Frans en ik met Marianne (vrouw van Frans) en Nelleke. Omdat de eerste flight nogal langzaam speelde, moesten we zeker in het begin nogal wachten, maar het was prachtig weer en heel gezellig. Omdat de 'stellen' in verschillende flights na elkaar waren ingedeeld die elkaar na afloop weer snel opzochten maar ook bij hun flightgenoten wilden blijven, ontstond er op het terras van het clubhuis één grote kring en daar in het zonnetje was het nog even heel gezellig en werden er plannen gesmeed om ook aan de volgende wedstrijden dit jaar (op Nuspeet en Margraten) deel te nemen.

Haris en ik hadden al gezegd dat we niet zouden blijven eten en omdat het ook nog wel even zou duren voordat de laatste flight zou binnenkomen (er waren er veertien), vertrokken wij om half zes weer richting huis.

We weten dus niet waar we ergens in het klassement geëindigd zijn. Haris had 23 punten (en de eerste neary en longest drive) en ik 33 (èn een birdie op de 'waterhole'), maar het was een nieuwe en heel leuke ervaring.

*Ingrid Duran*

## **Leuk golfweekend in Brabant**

Zoals de meeste van jullie al weten gaan wij Ton en Gerda medio augustus verhuizen naar Breda. Als voorbereiding op onze verhuizing zijn wij al een tijdje aan het rond kijken in de omgeving wat daar allemaal zo voor recreatie mogelijkheden zijn.

Op een van deze uitstapjes kwamen wij terecht op een boerencamping ( 15 plaatsen) de Kleine Abtshoeve in Oosterhout gelegen in een prachtige natuur en fiets gebied en niet op de laatste plaats op 200 meter afstand van onze nieuwe golfclub Landgoed Bergvliet.

Omdat we in de maand augustus nog even een tijdelijke verblijfplaats zochten leek het eens leuk om te kijken of deze camping wat voor ons zou kunnen betekenen.

Als een soort test besloten om begin april een weekje te gaan proef kamperen.

Bij aankomst werden met veel enthousiasme ontvangen door de eigenaren Rene en Lia Snoeren die ons daarbij direct een prachtige informatiemap overhandigden met daarin een aantal prachtige fietsroutes en veel informatie over ander bezienswaardigheden in de omgeving.

De camping is van alle gemak voorzien, mooie plaatsen op een gemillimeterd grasveld met uitzicht op bossen en leuke landerijen met paarden, prachtig toiletgebouw met twee douches, vier toiletten en wastafels en leuke slecht weer ruimte met daarin o.a. prima voorzieningen om af te wassen

Uiteraard hebben tijdens ons verblijf ook een paar keer gespeeld op onze prachtige nieuwe golfbaan waarvan de 18 holes pas in september j.l. zijn opgeleverd.

Ondanks deze nog korte levensduur ligt de baan er prachtig bij, mooie glooiende fairways met als afsluiting bij elke hole werkelijk prachtige greens. Al met al een baan met uitdagende layout waaraan elke golfer met plezier aan terug zal denken.

Natuurlijk willen wij deze ervaring niet alleen voor ons zelf houden maar nodigen we graag onze vrienden van ASV Golf uit om eens een keertje langs te komen waarbij we een verblijf op deze kleine camping van harte willen aanbevelen.

Ben je een keertje van plan langs te komen, bel ons dan even want als je samen met ons een rondje wilt lopen krijgen wij per persoon 10 euro introduc e korting en dat is op een greenfee van 55 euro in het weekend en 45 euro door de weeks natuurlijk altijd lekker meegenomen. ( wij staan vanaf augustus dus op deze camping dus dan zijn jullie van harte welkom)

Wil je iets meer weten over de camping kijk dan even op hun website [info@dekleineabtshoeve.nl](mailto:info@dekleineabtshoeve.nl) ter informatie in het voorseizoen kost een overnachting hier slechts 12 euro.

Voor informatie over de golfbaan kan je een blik werpen op hun website t.w. [landgoedbergvliet.nl](http://landgoedbergvliet.nl)

*Groetjes Ton en Gerda*

## Uitslag Wake-up trofee Prise d'Eau 6 april 07

|    |                      | <b>Stableford</b> |
|----|----------------------|-------------------|
| 1  | Ico van den Born     | 41                |
| 2  | Adri Postema         | 37                |
| 3  | Gert List Nielsen    | 36                |
| 4  | Duco Bodt            | 34                |
| 5  | Jan van Schaik       | 34                |
| 6  | Gerda Hogenes        | 34                |
| 7  | Haris Djojosepoetro  | 32                |
| 8  | Jan Snoeks           | 31                |
| 9  | Joke Driessen        | 31                |
| 10 | Peter Burgman        | 30                |
| 11 | Yvonne Heezius       | 30                |
| 12 | Erik Trommelen       | 29                |
| 13 | Ineke van den Dries  | 29                |
| 14 | Astrid Snoeks        | 28                |
| 15 | Rob Heezius          | 28                |
| 16 | Manuel Soudant       | 26                |
| 17 | Wim Hoogenboom       | 26                |
| 18 | Richtje Kronemeijer  | 26                |
| 19 | Johan Romate         | 26                |
| 20 | Jaap van der Eems    | 26                |
| 21 | Chris Whincup        | 26                |
| 22 | Ria Huysen           | 26                |
| 23 | Ton Hogenes          | 25                |
| 24 | Cock van der Hulst   | 25                |
| 25 | Elly Vermeij         | 25                |
| 26 | Hans Visser          | 25                |
| 27 | Jan Peter van Seters | 25                |
| 28 | Ria Kil              | 25                |
| 29 | Tiny Scholten        | 25                |
| 30 | Willem Mooij         | 24                |
| 31 | Miriam Dries         | 24                |
| 32 | Bim Pannenburg       | 23                |
| 33 | Huub Dries           | 23                |
| 34 | Jisk Kronemeijer     | 23                |
| 35 | Ignace van Dommelen  | 23                |
| 36 | Paula van Schaik     | 23                |
| 37 | Ger van Velzen       | 22                |
| 38 | Ingrid Duran         | 21                |
| 39 | Pat(ricia) Postema   | 21                |
| 40 | Frans Lacon          | 20                |
| 41 | Wim Huysen           | 20                |
| 42 | Els van Elderen      | 20                |
| 43 | Roel van Iperen      | 19                |
| 44 | Willem Vermeij       | 19                |
| 45 | Sybrand IJkema       | 19                |
| 46 | Martin Scholten      | 18                |
| 47 | Casper de Groot      | 18                |
| 48 | Erik Jan Scholten    | 8                 |
| 49 | Marijke van Mossel   | 7                 |

**Best Bruto Score – 90**

Erik Trommelen

**Birdies**

Duco Bodt

Wim Hoogenboom

Ico van den Born

Gert List Nielsen

**Neary:** Ton Hogenes

**Longest Drive Dames:** Yvonne Heezius

**Longest Drive Heren:** Huub Dries

## *Golf Prise d'Eau*

De wedstrijd om de Wake-up trofee werd dit jaar gespeeld op Goede Vrijdag 6 April op de baan van Prise d'Eau Golf in Tilburg. Generale repetitie op de avond ervoor liep voor mij niet zo goed, maar liefst 6 ballen kwijt, dus ik was blij dat ik pas om 11:56 hoefde te starten, zodat ik van te voren even rustig in kon slaan. Het liep echter allemaal anders. Al bij de Avis liep ik twintig minuten vertraging op door vakantiegangers die twijfelden of ze eigen risico nu wel of niet af wilden afkopen.

Vervolgens stapvoets de Overtoom af, om ook daarna nog keer of vier in de file te belanden. Toen er ook nog een file bij Breda opdook begon ik me pas erg zorgen te maken. Uiteindelijk draaide ik pas om 11:45 de parkeerplaats op. Chris was resoluut: ik moest meteen afslaan, was zelfs geen tijd om mijn Q-kaart op te halen. We waren maar met zijn drieën, André Smit had het, net als een aantal anderen, niet op tijd gehaald. Mijn afslag ging goed (zonder handschoen want die kon ik zo snel niet vinden). Sybrand Ykema deed voor het eerst mee en had de eerste paar holes moeite om op de baan te blijven. Wim Huysen deed zijn best om Sybrand op zijn gemak te stellen en sprokkelde gestaag zijn eigen puntjes bij elkaar. Op hole 7 was het eindelijk zover: Sybrand scoorde zijn eerste puntjes, er zouden nog slechts drie streepjes volgen. Na 9 holes bleek ik 18 punten bij elkaar vergaard te hebben. Wim liep paar punten achter dankzij 2 afzwaaiers. Op dat moment had ik echter meer aandacht voor andere zaken. Ik begon langzaam uit te drogen. Had het water al in de auto opgedronken, en het was een mooie warme lente dag. Gelukkig was er bij de afslag van hole 10 gelegenheid om bij te tanken. Scoorde slechts een punt op de volgende twee holes, maar compenseerde dat met een parretje op hole 13 (par

3). Wilde boven de 36 scoren, dus was erg blij toen er nog een parretje volgde op hole 15 (par 4). Door de vreugde bleek ik bij hole 16 (par 5) met houten 7 afgeslagen te hebben, twee slagen met houten 7 verder lag ik in een kuil meter of 10 vanaf een naar rechts glooiende green. Tot dat moment was mijn sandwich alles behalve betrouwbaar, maar dit keer ging ie super: boogje op de green en daarna mooie curve naar rechts de hole in! Mijn birdie vreugde kreet was paar holes verder te horen. Op hole 17 was de Neary: Sybrand sloeg de bal helemaal perfect en we dachten dat hij er in een keer inging. Helaas rolde de bal na neerkomst te ver door. Op hole 18 had geen van ons ook maar enige kans om de longest drive te slaan. Op het terras bleek alras dat de meeste grote moeite hadden gehad om hun handicap te halen. De baan was recent geprepareerd en met name de greens waren erg lastig. Bij de prijsuitreiking bleek ik met mijn 41 punten ruim gewonnen te hebben. Helemaal eerlijk is dat natuurlijk niet want ik heb dankzij mijn sabbatical de afgelopen 10 maanden meer gegolfd dan menig ander lid en was zelfs net terug gekomen van drie weken golf vakantie in Ecuador. De prijs bleek een klassieke wekker op een standaard te zijn (hij doet het, maar tikt erg hard). Na afloop was er een heerlijk maar vooral gezellig diner. Weg terug naar de binnenstad van Amsterdam verliep stuk vlotter dan de heenweg. Thuis een goed glas wijn gedronken op mijn eerste golf overwinning en mijn derde birdie.

*Ico van den Born*

## *Wel & Wee oproep*

Zoals de meeste van jullie weten heb ik sinds vorig seizoen de wel en wee verzorgd. Ik kan echter niet alles zelf te weten komen. Dus als jullie weten van een ziek mede-lid: laat het mij even weten.

*Bij voorbaat dank!*

**Groetjes, Ria Kil**  
[Ria.Kil@12move.nl](mailto:Ria.Kil@12move.nl)

## *Nieuwe leden AGV Shell*

Ik heb alle nieuwe leden gevraagd om een 'introductie'stukje te schrijven voor de Tee-Time. Tot nu toe heb ik dit alleen van Brigitte ontvangen. Ik hoop dat andere nieuwe leden zich binnenkort ook zullen doen.



Aangezien ik recentelijk ben toegetreden als nieuw lid van de golfclub is mij gevraagd een korte introductie te schrijven. Mijn naam is Brigitte van Ooijen en een aantal van jullie kennen mij al als de vriendin van Duco Bodt. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als management assistente bij een bedrijf dat medische hulpmiddelen verkoopt. In mijn vrije tijd lees ik graag, vind het leuk met vrienden te koken/eten en in de zomer ben ik graag op het water (zeilen). Sinds kort heb ik een nieuwe hobby..... golf! Ik ben nu druk bezig met lessen en hoop snel mijn baanpermissie te halen zodat ik nog meer plezier kan beleven aan het leukste spelletje.