



# Tee-Time

oktober 2006 nr. 140

**A.G.V. Shell,  
geassocieerd met de  
NGF (no. 910)**

**Tee-Time is het  
informatiebulletin voor  
A.G.V. Shell-leden**

*Redactie en lay-out:  
Julia de Vries*

*Met bijdragen van:  
Erik Trommelen  
Chris Whincup  
Rchtjei Kronemeijer  
Hugo & Joost*

**Redactie-adres:**  
*Smaragd 162  
1625RL Hoorn  
telefoon: 0229-279015  
e-mail: julia.devries@Kraton.com*  
**Secretariaat:**  
*Paula van Schaik  
telefoon: 036-5222810  
e-mail: AGV-sec@xs4all.nl*

**Deadline Tee-Time Nr. 140  
01 november 2006**

*Uw verslagen, reisverhalen,  
overzichten, avonturen, roddels,  
kortom: uw kopij is van harte  
welkom bij de redactie.*

## From Out of Bounds

Communiceren doen we met ons hele lichaam. Iedereen rondom ons communiceert, spreekt en drukt zich uit dat het een lieve lust is. Met ons gezicht, onze handen en voeten. Met onze lippen en onze stem. Bewust en onbewust.

Ik heb het voor u opgezocht, we onderscheiden zeven universele basisemoties: verrassing, walging, verdriet, blijdschap, angst, woede en minachting. Dit zijn de emoties die elk mens, waar ook ter wereld, op dezelfde manier uitdrukt. Deze uitdrukking komt tot stand doordat er een rechtstreekse link is tussen het centrum in onze hersenen dat de emoties veroorzaakt en het centrum dat de beweging van de spieren coördineert.

Natuurlijk zijn er andere emoties. Afgunst, verlangen, schuld, teleurstelling, trots, jaloezie, frustratie, spijt, schaamte, lust, liefde, pijn, wraak... Er zijn tientallen gevoelens en de nuances zijn complex.

Echter, de manieren om de basisemoties uit te drukken zijn de meest elementaire vorm van communicatie. Iedereen doet het op dezelfde manier, iedereen weet onmiddellijk wat er bedoeld wordt en je hebt er geen enkel woord voor nodig.

Een voorbeeld. Bill Clinton. 'I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky'. Zijn pokerface kon niet verhullen dat tijdens het uitspreken van deze woorden zijn wenkbrauwen naar elkaar toe trokken en tegelijkertijd omhoog bewogen. Volgens wetenschappers is dit een beweging die een mens uit vrije wil niet kan maken. Het is kennelijk de typische uitdrukking van angst.

Gebaren en lichaamstaal zijn heel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat gebaren voor alle mensen hetzelfde betekenen. Eenzelfde gebaar kan in verschillende culturen iets totaal anders betekenen.

Een voorbeeld: 'De hand opsteken en duim en wijsvinger sluiten'. België: 'Alles is in orde'. Japan: 'Heeft u kleingeld terug'. Frankrijk: 'Het leek nergens naar'. Rusland: 'Rotzak'. Mexico: 'Wilt u sex met mij'.

Deze wellicht ietwat lange inleiding brengt me tot de basisemoties die bij mij recentelijk de kop opstaken, namelijk: verrassing en blijdschap. Met als onderliggende nuances: trots, bewondering en een groot stuk verbazing. Verbazing over hoe waar het is dat onze hersenen emotie en spieren coördineren.

Het voorbeeld. Ryder Cup 2006  
K-club Ierland. Het gezicht van  
Jim Furik. Diegenen die het  
spektakel gevolgd hebben, weten  
precies waar ik het over heb.  
Ondanks het voortdurende strakke  
gezicht was de emotie tot ver  
voorbij de beeldbuis voelbaar en  
het was geen blijdschap. Met

verbazing heb ik gekeken naar  
een van de beste golfers ter  
wereld en zijn non-verbale  
communicatie. Wat over blijft?

Niets dan vreugde natuurlijk. We  
creamed them again: Europa – US  
= 18.5 – 9.5.

Veel genoeg met het leukste  
spelletje dat er is.

*Erik Trommelen.*

## Uitslag Oliekan Trofee – St Nicolaasga 28 juli 2006

		Stableford	Pin High
1	Richtje Kronemeijer	44	25
2	Ingrid Duran	44	20
3	Cock van der Hulst	38	18
4	Yvonne Heezius	38	17
5	Jan van Schaik	38	16
6	Karin Croonen	37	15
7	Victor Kau	37	14
8	Annemarie Kiene	36	13
9	Jisk Kronemeijer	36	12
10	Julia de Vries	36	11
11	Jan van Braam	35	10
12	Ranjit Sangha	35	9
13	Rob Baardolf - NQ	34	8
14	Ineke van den Dries	34	7
15	Jeroen Bolk	34	6
16	Rob Heezius	34	5
17	Parminder Sangha	33	4
18	Jan Snoeks - NQ	33	3
19	Chris Whincup	33	2
20	Arthur Echter	32	1
21	Anneke Kuijper	32	
22	Ignace van Dommelen	32	
23	Willem Mooij	31	
24	Elly Vermeij	31	
25	Wilma Whincup	31	
26	Wim Huysen	31	
27	Han Baarslag - NQ	30	
28	Nanne de Vries	30	
29	Ria Kil	30	
30	Manuel Soudant	29	
31	Graham Rudrum	29	
32	Willem Vermeij	29	
33	Johan Romate	29	
34	Haris Djojosepoetro	28	
35	Astrid Snoeks - NQ	27	
36	Hans Visser	27	
37	Erik Trommelen	26	
38	Martin Scholten	26	
39	Jules Croonen	26	
40	John Kiene	25	
41	Margareth Koppes - NQ	24	
42	Casper de Groot - NQ	23	
43	Ruud Ditmarsch	23	
44	Gerda Hogenes	23	
45	Duco Bodt	22	
46	Jan Peter van Seters	22	

47	Piet Kil	22	
48	Berry Kuijper - NQ	22	
49	Ria Huysen - NQ	22	
50	Tiny Scholten - NQ	22	
51	Marijke van Mossel - NQ	21	
52	Wim Hoogenboom	20	
53	Roel van Iperen	19	
54	Paula van Schaik - NQ	13	
55	Els van Elderen	9	
56	Erik Jan Scholten	7	

**Best Bruto Score – 82**

Arthur Echter

**Birdies**

Anneke Kuijper

Arthur Echter

Duco Bodt

Parminder Sangha

**Neary:** Ruud Ditmarsch

**Longest Drive Dames:** Ineke van den Dries

**Longest Drive Heren:** Parminder Sangha

## Verslag Olkan Trofee – St Nicolaasga 28 juli 2006

Sinds juni lid van de ‘hechte’ AGV club , in rekord tijd zijn we nl door de ballottagecommissie goedgekeurd zodat we begin juli aan ons 1<sup>e</sup> uitje naar Flevoland konden deelnemen. Vervolgens op naar de 2<sup>e</sup> wedstrijd aan een trofee gebeuren op 28 juli in St. Nicolaasga.

Voor ons een zeer vertrouwde route ,daar Jisk en ik in de omgeving van Joure zijn geboren en opgegroeid.

Stralend zomers weer, tropisch kun je wel stellen! Ondanks dat we al vele mensen herkenden wederom ook weer nieuwe gezichten, het was met recht een volle bak.

Onder het genot van kopje koffie bereiden we ons ‘goedgemutst’ voor op de PARTIJ!

De golfbaan lag er op het oog uitstekend bij dus daar zou het niet aan liggen.

Willem Vermeij leidde het starten in goede banen en elke flight vertrok op tijd.

Met Gerda Ingrid Karin als teamgenoten was de sfeer opperbest sportief en relaxed!

Het geheel verliep redelijk voorspoedig op ’n enkele bal in hoge gras of slootrand na.

Mijn spel was bovenverwachting ‘vast’ vooral van de teebox en dat resulteerde in een uitstekende score bleek tijdens de uitreiking van de oliekan.

Jisk kan ‘ze’, de echt OLIEKAN, nog goed herinneren op de fabrieken in Pernis waar ze in de pompkamers stonden van de Crude Distillers. Als trotse bezitster van de mini oliekan 2006, die overigens een niet te opvallend doch zichtbaar plaatsje gekregen heeft, ga ik volgend jaar deze trachten te verdedigen.

**m.vr.gr. Richtje Kronemeijer.**

## Nieuwe leden

**Hans Smits,  
Pavan Chilukuri  
Alice Gubler**



**Welkom bij de AGV Shell!!**

## Uitslag wedstrijd Bang On Trofee –Wijchen 18 augustus 2006

		Stableford	Pin High
1	Jan van Braam	39	25
2	Ger van Velzen	38	20
3	Victor Kau	38	18
4	Ranjit Sangha	38	17
5	Cock van der Hulst	35	16
6	Erik Trommelen - NQ	34	15
7	Hellen Boot - NQ	33	14
8	Adri Postema - NQ	33	13
9	Wim Hoogenboom	32	12
10	Willem Mooij	32	11
11	Wilma Whincup	32	10
12	Pauline van Gaans	32	9
13	Martin Scholten	31	8
14	Arend Reinink	31	7
15	John Kiene	31	6
16	Karin Croonen	31	5
17	Yvonne Heezius	31	4
18	Ria Kil – NQ	31	3
19	Rob Baardolf	30	2
20	Annemarie Kiene	30	1
21	Graham Rudrum	30	
22	Casper de Groot - NQ	30	
23	Annemarie Kiene	30	
24	Ton Hogenes	29	
25	Jan van Schaik - NQ	29	
26	Rob Heezius	29	
27	Parminder Sangha	28	
28	Astrid Snoeks - NQ	28	
29	Jan Snoeks - NQ	28	
30	Willem Vermeij	28	
31	Jaap van der Eems	27	
32	Piet Kil	27	
33	Haris Djojosepoetro	26	
34	Jeroen Bolk	26	
35	Ignace van Dommelen	25	
36	Ria Huysen	25	
37	Anneke Schelvis - NQ	25	
38	Hans van der Horden	24	
39	Han Baarslag – NQ	24	
40	Chris Whincup	24	
41	Tiny Scholten – NQ	24	
42	Ineke van den Dries – NQ	23	
43	Wilma Kampschoer	23	
44	Johan Romate	23	
45	Arthur Echter	22	
46	Manuel Soudant	22	
47	Wim Huysen	22	
48	Reinoud Kil - NQ	22	
49	Berry Kuijper - NQ	22	
50	Lia Cornelisse	21	
51	Huub Dries	20	
52	Jan Peter van Seters	20	
53	Ingrid Duran	20	
54	Jules Croonen	16	
55	Marcel Kortekaas - NQ	16	

56	Gerda Hogenes	15	
57	Rob Boelhouwer	13	
58	Paula van Schaik - NQ	13	
59	Erik Jan Scholten -	8	

**Best Bruto Score – 84**

Ger van Velzen

**Birdies**

Jan van Braam

Ton Hogenes

Arend Reinink

Erik Trommelen

**Neary:** Ineke van den Dries

**Longest Drive Dames:** Annemarie Kiene

**Longest Drive Heren:** Arthur Echter

**Beste mensen,**

**Zoals jullie al weten wordt de vossenjacht op 20 oktober gespeeld op de Heemskerkse. De greenfee wordt € 45 per persoon en een driegangendiner zal € 22,50 per persoon kosten exclusief drank. Gezien de tijd van het jaar is het waarschijnlijk een wild menu.**

**Er kunnen +/- 40 mensen meespelen.**

**Aanmelden per reply vanaf nu t/m 22 september en svp duidelijk aangeven of je komt spelen of spelen en eten. Graag betaling uiterlijk 22 september op rekening nummer 544246241 van C.M. Whincup e.o. te Diemen. No pay, no play!**

**Groetjes, De Vos**



## **De KLM Platinum Elite Open 2006**

Ieder jaar organiseert de KLM een Stableford wedstrijd voor haar Platinum Elite kaarthouders. Een wedstrijd voor dure jongens, goede klanten dus. Parminder had zich in de voorronde op Toxandria geplaatst en was uitgenodigd om mee te doen aan de finale op de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze wedstrijd op de maandag na het KLM Open te spelen maar wegens het slechte weer was de wedstrijd een week uitgesteld tot maandag 21 augustus. Parminder nodigde mij, in zijn grote wijsheid, uit om als adviseur/caddie

met hem mee te lopen. Zo'n combinatie kan niet mis, hè? Dus toog ik die dag samen met m'n grote vriendin Minnie Cooper naar Zandvoort om de klus te klaren.

Toen we aankwamen was het erg druk op het parkeerterrein, maar gelukkig er was één gat waar Minnie precies, tussen al die dure wagens, inpaste en dus waren we alle twee blij. Met 'n waarschuwing om op te passen voor de BMW's en Merc's (never trust a German!) liet ik haar in het goede gezelschap van twee keurige Jaguars.

Maar volgens mij heeft ze haar mooie blauwe ogen dicht gedaan en de hele dag zitten dutten.

Op naar het clubhuis (zeg maar paleis!). Parminder was er nog niet, dus nam ik plaats in een grote leren fauteuil voor het raam met het beste uitzicht op 'n golfbaan in Nederland. De deelnemers kwamen langzamerhand binnen om zich te registreren. Ik herkende 'n paar gezichten. Iedereen zei vriendelijk "goedendag" en toen stond Parminder plotseling voor m'n neus met z'n wedstrijdpakket: lunchtasje, birdie book, T-shirt, ballen, potlood en natuurlijk z'n scorekaart. Ook de caddie/adviseur werd voorzien van een mooi T-shirt, na het verzoek van Parminder of z'n vriend "die speciaal uit Engeland was overgekomen" een T-shirt als souvenir zou mogen hebben. "No problem, sir. What is your size?"

De wedstrijd werd op  $\frac{3}{4}$  playing handicap gespeeld, dus ontving Parminder maar 7 extra slagen (niet veel, vond ik). Het parcours was precies hetzelfde als de profs de week ervoor hadden gespeeld. Een uitdaging dus!

We maakten eerst de spieren los op de driving range en gingen vervolgens terug naar de receptie waar Mr. KLM iedereen 'n prettige wedstrijd wenste. De shotgun wedstrijd begon voor Parminder op hole 3. De andere drie flightgenoten kwamen kort na ons aan. We liepen met Rajiv ('n bekende van Parminder), Ardjan ('n bekende van de Hoge Dijk - werkt bij ABN-AMRO) en Jeroen (werkzaam bij Philips). Iedereen had er zin in, ze waren in 'n goed humeur en toen de toeter het signaal gaf, konden de heren beginnen met Hole 3 die ook nog eens uitgekozen was als Neary. Er was niets bijzonders aan deze hole: redelijk kort, maar wel heuvel op. Parminder sloeg als eerst af: zijn bal verdween in de bosjes aan de linkerkant van de green! De andere heren sloegen allemaal hun ballen keurig op de green en Rajiv mocht zijn naam op het Neary board schrijven. Drie pars en een bogey (raad maar wie!). Daarna ging het in rap tempo. Op de 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> holes hadden ze allemaal een par. Vervolgens de eerste uitdaging: hole 6. Voor de mensen die rond 11 augustus op een andere planeet waren: hole 6 is een korte, maar blinde par 4 met een enorme dogleg naar rechts, dus moet je goed weten wat je aan doen bent. Drie van de heren had perfecte teeshots zodat hun ballen allemaal netjes onderaan de heuvel lagen. Ardjan probeerde te veel af te snijden en kwam in de heide terecht waardoor we zijn bal niet meer terug konden vinden - wel een stuk of zes andere ballen. Hij moest verder met z'n provisionele bal en kwam er met een 6 vanaf.

De heren speelden prima op dit zonovergoten golfparadijs. Na 7 en 8 kwamen we op hole 9 en daar begonnen eindelijk de birdies te vallen. Het

goede spel van deze heren heeft grote indruk op mij gemaakt. Puur genieten!

Op naar hole 10. Daar stond 'n mannetje te wachten met broodjes haring en gerookte rib-eye met witte of rode wijn, bier, water, enz. Het water was zeer welkom, want het was inmiddels bloedheet geworden. Met tassen en zakken vol flesjes water gingen we verder. In de fairway van hole 10 stond een fotograaf om 'n flightfoto te maken. Ik wilde niet op de foto, maar de heren stonden er op; ik werd kennelijk beschouwd als een belangrijk onderdeel van dit team! Na deze hole krijg je de eerste van de korte maar nauwe par 3's (hole 11), waar de nauwkeurigheid van je afslag van groot belang is. Gelukkig lagen alle vier ballen perfect op de green, maar viel er helaas (of vreemd genoeg) geen enkele birdie. Hole 12 is weer richting clubhuis, op hole 13 moet je ook een goede afslag hebben om over alle hei en boompjes te komen. Parminder had weer 'n misser, maar gelukkig lag z'n bal op 'n open plek met goed uitzicht op de green. Niets aan de hand dus. Op hole 14 (par 3) moet je over 'n soort dal slaan. De green is zeer hoog gelegen en als je 'm mist, rolt je bal weer helemaal naar beneden. En dat is precies wat er met de bal van Jeroen gebeurde! Maar door 'n mooie pitch terug, kwam hij er met 'n bogey vanaf. Weer birdies op holes 15 en 16 en het was mij nu al duidelijk dat deze flight met hele goede scores binnen zou komen. De drie Indiërs speelden subliem golf. Jeroen helaas niet, langzamerhand begon hij wat minder te spelen - misschien moeheid. Terug richting clubhuis met holes 17 en 18. Daarna nog holes 1 en 2 en waren we klaar. Bij de green van hole 18 stond drie jongelui met buggies om iedereen richting clubhuis te transporteren, omdat de mooie Swan Lounge nog niet volledig afgebroken was. De werklui waren hier nog volop bezig en dus kon je niet over dat deel van de baan lopen.

Hole 1, de zon was inmiddels weg. Het begon ineens heel donker te worden - er was regen onderweg. Dat stoorde de heren echter niet. Parminder birdied hole 1 en maakt op de par 5 hole 2 'n par. Dus op de laatste 2 holes pakt hij 7 punten! Een mooie afsluiting. Terug naar het clubhuis, de scorekaarten invullen en inleveren en met spanning wachten op de uitslag en de prijsuitreiking.

Ik was niet verbaasd toen er bij de prijsuitreiking werd verteld dat de 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> plaatsen van de wedstrijd allemaal uit dezelfde flight kwamen! Onze flight, dus! Rajiv was eerste met 39 punten (hij won 'n reis naar Japan), Parminder was tweede met 37 punten (weekend Geneve) en Ardjan was derde, ook met 37 punten (weekend Edinburgh). Niet slecht, vond ik.

Het laatste woord was aan Leo van Wijk (CEO KLM). Toen hij er achter kwam dat Parminder zou verhuizen naar de UK en dus volgend jaar niet mee zou kunnen doen, zei hij tegen hem "We shall miss you". Leo heeft zich waarschijnlijk nooit gerealiseerd dat deze uitspraak geldt voor een heleboel vrienden, kennissen en medegolfers door heel Nederland.

Parminder, bedankt voor alles!  
Chris



v.l.n.r. Ardjan, Jeroen, onbekend, PS, Rajiv

## Wist U Dat

- Ik heb begrepen dat sommige mensen moeite hebben moppen te onthouden
- en dat we die dus voortaan moeten opschrijven.
- Op Flevoland (ja ja, alweer even geleden) iemand even "de Jips" had
- PeeWee niet weet of de flightgenoten er achter zijn wat dat nou eigenlijk is
- maar dat het volgens zeggen vanzelf over ging.
- We alweer even een nieuw lid hebben: ene Wub,
- waarbij niet zeker is of die iets met een grootgrutter te maken heeft.
- We ook alweer Sint Niek achter de rug hebben, het gaat snel.
- ene Rob B. daar probeerde met 1 been op de sproeier te slaan; wat niet ging,
- waarna ene Jan vB de oplossing bood: met 2 benen op de sproeier,

- hetgeen sowieso een nat kruis opleverde.
- De menukeuze bij de ZAC op Hoge Dijk moeilijk wordt:
- vlees of vis of cordon bleu.
- In Wijchen iemand met een koperen plaatje op zijn gulfondliep
- en een ander meteen met een stijf been rondliep.
- Wij een zeer geslaagd België-weekend hebben meegemaakt,
- veel TomTommers niet als eerste arriveerden,
- de "Haas-heren" weer gingen lobbyen met chocolade ballen
- en exotische flessen (Chateau Con Mar)
- je zelfs met een zweepslag kampioen kunt worden
- en dat een grassprietje meer kriebelt dan een boomstam (??)
- Intussen de Lucky Luck trofee is verhuisd van Purmerend naar Zeewolde
- En dat we op Hoge Dijk hebben getoond dat we ook best snel kunnen lopen.

*Pee Wee*

## SLOTAVOND

Beste leden,

Bij deze wil ik jullie alvast de datum van de slotavond doorgeven: **donderdag 26 oktober.**

Deze avond zal plaatsvinden in Restaurant De Houten Vier (op de Hoge Dijk), aanvang 18.00 uur.

Details moeten nog worden uitgewerkt, zodra die bekend zijn stuur ik weer een e-mail en dan kun je je middels een reply aanmelden.

Nog even voor de nieuwe leden:

Tijdens de slotavond blikken met z'n allen nog even terug op het afgelopen seizoen onder het genot van een hapje en een drankje.

Tevens worden de seizoensprijzen uitgereikt, zoals de Pin High klassement-prijzen, voor de winnaars van de birdie-klassementen (wedstrijd- en ZAC) en de eclectic, en de winnaar van de ZACmatchplay wordt gehuldigd.

Noteer dus in je agenda: donderdag 26 oktober.

**m.vr.gr Paula van Schaik**



## België

Begin September was het weer zover, het jaarlijkse golfuitje van de Familie

De Haas. 's Morgens rond half elf werd er vanuit Oegstgeest koers gezet naar het door Willem uitgekozen reisdoel in België. Net zoals in voorgaande jaren was Willem er weer in geslaagd om een prachtig gelegen locatie te vinden. Eenmaal aangekomen werd er als eerste even uitgebreid aan Bacchus geofferd waarna er in de golfshop de hoogstnoodzakelijke inkopen werden gedaan.

Bij het avondeten werd er door Joost en Hugo een inmiddels bekende (en wellicht ook wel traditionele) een-akter voor 2 mannen en een paar golfballen opgevoerd. Hoewel er deze keer bijzonder diep voor de Voorzitter gebogen werd (gerucht gaat dat zelfs 1 of meerdere van zijn ballen zijn gekust) leverde het ontroerende schouwspel ook dit jaar weer niet het door Joost zo fel begeerde uitzicht op een lidmaatschap op. Jammer Joh... volgend jaar beter....



Over de eerste wedstrijddag kunnen we kort zijn... prachtige baan, prachtig weer en gezelligheid alom. Enige dissonant was de deelname van een inmiddels beruchte duikboot. Spelend vanaf handicap 36 en geholpen door een ijzersterke flight, won het voorlopige aspirant ballotagelid Joost met grote overmacht de eerste wedstrijddag. In de (naar we inmiddels weten ijdele) hoop om toch iets meer dan een voorlopig aspirant ballotagelidmaatschap af te dwingen werd de door hem op slinkse wijze gewonnen trofee snel (en onder luide en vloeiende dankzegging) doorgegeven aan een van zijn in topvorm verkerende flightgenoten. Hoewel het voor de rest van de deelnemers niet helemaal duidelijk is wat er precies in die flight gebeurd is kunnen we bijna niet anders dan aannemen dat er onfris riekende zaken gedaan zijn.



De tweede wedstrijddag was er een die in het licht stond van een razendsnelle improvisatie. De oorspronkelijk door Willem uitgekozen baan was vanwege de slechte weersomstandigheden gesloten maar Willem zou "onze" Willem niet zijn als hij er toch niet in zou slagen ons een leuk alternatief te bieden. Iets boven Maastricht lag een nog gedeeltelijk in aanbouw zijnde baan waar ze ons gezelschap wel konden ontvangen. Eenmaal aangekomen werd er snel van de haastig gezette koffie genoten en onder de gestaag vallende regen kon er worden afgeslagen. Na een paar uur/holes knapte het weer gelukkig op maar ik moet bekennen dat ik dat niet meer spelend heb meegemaakt. Gehandicapt door een beslagen bril, meespelende duikboot en een bijna lege accu van de golfcar heeft equipe "De Haas" na 9 holes de natgeregende pijp aan Maarten gegeven.

Terugkijkend kunnen we niet anders concluderen dat het weer een bijzonder gezellig weekend was. Het blijft natuurlijk jammer dat het ons wederom niet gelukt is om meer dan een vage en zwakke toezegging rond het lidmaatschap van mijn zwager af te dwingen maar zoals de Voorzitter met de rechte rug al sprak: stel hij wordt lid... wie gaat er dan een act opvoeren tijdens het eten.

*Hugo & Joost*





## Uitslag wedstrijd H20 Cup – Hogendijk 24 september 2006

		<b>Stableford</b>	<b>Pin High</b>
1	Yvonne Heezius	43	25
2	Adri Postema	40	20
3	Richtje Kronemeijer	40	18
4	Ria Kil	40	17
5	Anneke Kuijper	39	16
6	Johan Romate	39	15
7	Astrid de Haas	38	14
8	Berry Kuijper	37	13
9	Ingrid Duran	36	12
10	Elly Vermeij	36	11
11	John Kiene	35	10
12	Erik Trommelen	34	9
13	Jeroen Bolk	34	8
14	Julia de Vries	34	7
15	Graham Rudrum	32	6
16	Caspar de Groot	32	5
17	Margareth Koppes	32	4
18	Jaap van der Eems	32	3
19	Jan van Braam	31	2
20	Haris Djojosepoetro	31	1
21	Roel van Iperen	31	
22	Rob Boelhouwer	31	
23	Piet Kil	31	
24	Ger van Velzen	30	
25	Martin Scholten	30	
26	Arend Reinink	30	
27	Cock van der Hulst	30	
28	Ineke van den Dries	29	
29	Peerapong Hirunyachote	29	
30	Jan Snoeks	29	
31	Ton Hogenes	28	
32	Gerda Hogenes	28	
33	Ignace van Dommelen	28	
34	Pauline van Gaans	28	
35	Peter Burgman	27	
36	Wim Huysen	27	
37	Jan Peter van Seters	27	
38	Chris van Gaans	27	
39	Wilma Kampschoer	27	
40	Astrid Snoeks	25	
41	Jisk Kronemeijer	25	
42	Nanne de Vries	25	
43	Ria Huysen	25	
44	Arthur Echter	23	
45	Willem Vermeij	23	
46	Annemarie Kiene	22	
47	James McBrien	22	
48	Paula van Schaik	21	
49	Reinoud Kil	20	
50	Duco Bodt	19	
51	Joke Driessen	19	
52	Han Baarslag	17	
53	Rob Heezius	16	
54	Jan Hollenberg	16	
55	Tiny Scholten	16	
56	Erik Jan Scholten	7	
57	Frans Lacon	DQ	

## Uitslag wedstrijd H 2 O Cup - De Hogedijk 24 september 2006

### **Best Bruto Score – 85**

Erik Trommelen

### **Birdies**

Wilma Kampschoer

Caspar de Groot

Ineke van den Dries

Arend Reinink

Ger Van Velzen

Erik Trommelen

Jan van Braam

**Neary:** Frans Lacon

**Longest Drive Dames:** Yvonne Heezius

**Longest Drive Heren:** Jan van Braam